

Med ALBATROS til Thailand

23. januar 2012 – 7. februar 2012 var jeg i Thailand som rejseleder for 29 hyggelige mennesker.

Vi var i Bangkok, mod vest til River Kwai og østpå via Ayutthaya til badeøen Koh Chang.

Her kan læses noget op vore oplevelser på turen, og der er også nogle billeder fra Thailand.



Indhold:

Side 2 – 3: Nogle postkort fra Thailand

Side 18 – 21: Hotellerne vi boede på

Side 4 – 10: Beskrivelse af rejsen

Side 22 – 23: Flere fotos fra Thailand

Side 11 – 13: Fotos fra Thailand

Side 24 – 23: ALBATROS's program for rejsen

Side 14 – 17: En lille quiz om Thailand og fotos

Side 30 – 33: Endnu flere fotos fra Thailand

Side 34 – 55: Og som bonus!: Per Steen Pedersens personlige fotoreportage fra rejsen til Thailand (uddrag)





Vi tog af sted fra et vinterkoldt Danmark, og det blev koldere og koldere i Danmark, mens vi opholdt os i Thailand. I TV så vi udsendelser om et Østeuropa dækket af sne og frost, flere hundreder omkom af forfrysninger, og selv i Marokko og Algeriet fik man sne. Men vi havde over 30° hver eneste dag, og måtte undertiden søge afsvaling indendørs i air-conditionen. Halvdelen af gruppen var fra Fyn, og halvdelen fra Jylland, og de rejste med KLM fra Billund via Amsterdam. Jeg var ca. 10 dage før rejsen blevet spurgt af ALBATROS, om jeg kunne træde til som rejseleder, og jeg rejste med Finnair via Helsingfors.

Jeg mødte gruppen i den meget moderne Suvarnabhumi Airport sammen med den lokale guide Mr. Tick Thanachart, og så kørte vi mod centrum. Undervejs var der velkomsttale og information om at passe på mange ting: brug safety boksen på hotelværelset, undgå at drikke vandet fra hanen, pas på tuk-tuk chauffører og taxichauffører, lær lokal skik og brug (fornærm ikke Kongen og Buddha, tilstræb sanuk og at ikke "tabe ansigt", bliv aldrig ophidset eller vred) og andre gode råd. Og så var det kinesisk nytår, og vi gik ind i Dragens År, hvor mange ønsker at sætte børn i verden – de bliver jo stærke succesfulde børn, så børnetallet stiger i år.

Der var velkomstdrink på hotellet i forbindelse med indcheckningen, og kl. 18 mødtes vi til en lille gåtur i området omkring hotellet. Formålet var, at man skulle blive lidt fortroligt med det thailandske storbymiljø. Der var masser af markedsliv, og nogle fandt et billigt spisested på 2. sal i Food Court i Indra Shopping Center. Men nogle var også trætte efter den lange rejse, men fik alligevel nattesøvnen ødelagt lidt af jetlag.

Næste morgen kunne vi nyde en dejlig morgenbuffet og en flot udsigt på 78. eller 82. etage. Og så mødtes vi til sightseeing. I Bangkok bor der over 10 millioner mennesker, og byen egner sig ikke til sightseeing på gåben. Vi startede med et besøg i byens ældste tempel Wat Pho. Vi så en kæmpestor stående gylden Buddha, der var kommet med fra Ayutthaya. Vi var også i et tempel, hvor 13 ældre munke sang morgenmesse kl. 9. De bruger et gammelt uforståeligt oldindisk sprog. Og endelig så vi den kæmpestore 46 meter lange liggende Buddha med de 108 hellige tegn under fodsålerne. Og der er 108 indsamlingsbøsser til de troendes bidrag. Templet er også center for thailandsk naturmedicin og massage. Det var godt varmt, og vi fik drikkevand undervejs – det fik vi også med jævne mellemrum i bussen sammen med kolde fugtige servietter.

Vi måtte med bus til det nærliggende Grand Palace, som er bygget efter 1768, da hovedstaden blev flyttet hertil. Modellen er efter paladset i Ayutthaya, hvorfra man også har hentet en del af byggematerialet. Der er en hvid mur omkring hele området, og først fik vi taget et gruppefoto, med de flotte gyldne tempelbygninger i baggrunden. Nogle herrer måtte leje ankellange bukser, for at kunne komme ind i Grand Palace.

Først gik vi gennem det "kirkelige" område, der egentlig er det kongelige kapel og altså ikke et traditionelt tempel med indeboende munke. Den vigtigste af de mange tempelbygninger er den, hvor The Emerald Buddha har bolig. Det er en lille 46 cm høj Buddhafigur, der får skiftet sit guldtøj hver 4. måned. Her skal man være takkeligt klædt, tage skoene af og vise tilbørlig respekt, og f.

eks. ikke stikke benene frem mod Buddha. Senere så vi de royale bygninger med tronsale, audienssale, et våbenmuseum, et museum for Emerald Buddha, etc. Bygningen Boromphiman Throne Hall, hvor den foregående konge omkom ved et pistolskud i 1946, lå bag et jernstakit. Tric blev næsten lidt ophidset, da jeg stillede spørgsmål om det – man må intet negativt sige om kongefamilien. Den thailandske kongefamilie er verdens rigeste royale familie – formuen er 60 gange større end den engelske kongefamilies. Det var praktisk at have et dansk flag både foran og efter gruppen, og det lykkedes at undgå, at nogle blev væk trods, at der var masser af mennesker i Grand Palace.

Der blev arrangeret buffetfrokost på en nærliggende fortøjet dinner cruise båd, hvorfra vi umiddelbart kunne stige ned i nogle long-tail-både, der skulle bringe os på en tur på floden Chao Phraya og de omgivende klonger. Her kunne vi opleve livet langs vandet, hvor der både bades, vaskes tøj og vaskes op. Vi holdt ved Baan Silapin - et sted, hvor der normalt opføres dukketeater af den kendte Joe Louis School of Puppetry, men de optrædende var bortrejst på turne. Der var masser af farvestrålende fisk i vandet – specielt når man fodrede dem. Der gik også en mand med en stor pytonslange. Vi fik en ordentlig regnbyge, og valgte at se Morgengryets tempel Wat Arun fra søsiden. Vi passerede et stort amuletmarked på vej tilbage til bussen. Aftenen var til egne oplevelser, og et par blev antastet af en lokal herre, som tilbød at vise dem en fin restaurant. Det medførte en længere vandretur i mørke og ukendte områder, inden de kom til et sted, hvor de fik en meget lille fisk med lidt tilbehør, som de blev krævet 4000 Bath for, så de følte sig godt taget ved næsen. Jeg købte et thailandsk SIM-kort, hvilket minimerede udgifterne til både lokale og udenlandske telefonsamtaler.

Næste morgen satte vi kufferten udenfor døren, inden vi gik op og spiste morgenmad, og så var vi klar til udcheckning og afgang mod nye mål. Vi skulle tidligt af sted, og målet var det flydende marked, hvor de handlende færdes i deres små robåde. Vi forlod Bangkok i en kraftig regnbyge, og noget af vandet fandt også vej ned gennem bussens tag. Vi sang fødselsdagssang for en af rejsedeltagerne. Først stoppede vi ved et marked, der foregik på en ganske lang strækning af et jernbanespor. Når toget kommer, må de handlende fjerne varer og boder fra sporene. Her var der lokalt højvande i gaderne, og vi gik i bare fødder. Begge markedssteder viste, at lokalbefolkning synes vældig godt om markedslivet – der var i hvert fald masser af både handlende og af kunder. Det flydende marked lå i Samut Songhkram provinsen i Mae Klong flodens delta. I bussen smagte vi på mangostan og pomelo.

Vi fortsatte mod Kanchanaburi provinsen, der grænser op til Burma. Her virkede der lidt mere øde end i de centrale dele af Thailand. Der var toiletstop et sted, hvor vi blev fotograferet og mindre end ½ time senere kunne vi købe desserttallerkner med vort portræt. Her kunne vi også se fremstilling af sukker og hudcreme af kokosnøddesukker. Vi passerede Tiger Templet, hvor en munk har samlet en del tigre, som turister mod betaling kan kæle med og klappe. Vi kom til et sted ved "Dødens jernbane", hvor vi kunne spise en enklere buffetfrokost. Man kunne gå et lille stykke langs sporene, og så se en hule – her var meget mørkt inde bag Buddha-statuen, og 2 herrer faldt i

nogle ret dybe huller. Naturligvis var der også stande med turistsouvenirs. En lille cockerspaniel uden forben "tiggede" i et bur. Vi kørte en tur med det gamle tog, der bruges til transport af lokalbefolkningen – vi så skolebørn på vej i toget i deres nydelige skoleuniformer. Bussen stod ved den station, hvor vi forlod toget, og så fortsatte vi til Hellfire Pass – et specielt sted, hvor krigsfangerne havde haft en meget hård tid med at anlægge jernbanen med meget primitive redskaber gennem et klippefyldt område. En australsk krigsveteran – Mr. J G. "Tom" Morris - havde fået overtalt den australske regering til at anlægge et meget fint museum, hvor vi så en film og en udstilling om området. Der var en natursti fra museet til selve passet, og vi fornemmede også anstrengelsen ved at komme omkring i det varme og kuperede terræn. Omkring 20 % af de 60.000 allierede krigsfanger, der arbejdede på jernbanen, omkom, og der døde også omkring 90.000 af de 200.000 civile tvangsarbejdere, der var udkommanderet til jernbanearbejde. Vi fortsatte i bussen mod floden River Kwai Noi, hvor vi skulle det sidste stykke til hotellet med long-tail både. Vi havde mulighed for at efterlade tungere bagage i bussen, og kun medbringe det nødvendige til 2 overnatninger på "junglehotellet" – ca. 10 havde deres kufferter med. Det var meget stemningsfuldt at sejle på floden gennem den tropiske vegetation, og selve hotellet var også meget charmerende. En del fik sig en omgang Thai massage efter aftensmaden. Mange af hotelpersonalet havde de gule burmesiske Thanaka-malinger i ansigtet.

Næste morgen var der udflugt op ad floden i long-tail både – vi kunne være 6 i hver. Vi sejlede i 1½ time, og det var nok omkring 40 km. Vi så mange forskellige tropiske træer, vandbøfler, hejrer, rovfugle og mindre farvestrålende fugle, men ingen aber eller slanger. Målet var Sai Yoke Yai vandfaldet, og hele området er en stor naturpark. Tick hyrede en ranger, der tog os på en improviseret 2 timers vandring ad en natursti. Vi fik forklaringer om de forskellige vækster, hvoraf mange anvendes til medicinske formål som tømmermænd, gigt, hudsygdomme, etc. Der var masser af forskellige bambusarter, det kvælende banyantræ, vilde orkideer, termitter og et sinkhole over en underjordisk flod. Banyantræet er en snylter, der "landsættes" fra fugle i toppen af andre træer, og derfra sender de enorme rødder nedad – de ligner næsten træstammer. Buddha mediterede i 40 dage under en type banyantræ, der kaldes bodhi-træet. Turen gennem den tropiske skov viste sig at være ganske anstrengende specielt på den sidste del, hvor vi skulle gennem slugter og over klippeformationer på vakkelvorne trapper – og mange gennemførte i thailandske badetøfler og følte nok, at de overskred deres fysiske formåen – men det var en flot tur. I gruppen var der jo også deltagere med lidt fysiske skavanker – nyligt opereret menisk, nyligt indsat hofteprotese, narkolepsi, sklerose, overvægt, blodpropsygdom, epilepsi, osv. Det var ikke tilrådeligt at svømme i floden bl.a. pga. den stærke strøm, og fordi toiletterne gik direkte ud i vandet. Vi var hjemme på hotellet til frokost. Mange nød livet ved swimmingpoolen. Om eftermiddagen var vi 13, der gik op til Lawa Cave – en grotte, hvor vi kunne se stalaktitter og stalagmitter dannet gennem millioner af år. Vi gik også igennem Mon landsbyen og så, hvordan livet kan leves i enkle bambushytter med tag af palmeblade. Men TV har man selv i den fattigste hytte.

Næste morgen var der vækning kl. 5.30 – personalet kom og bankede på dørene. Vi drog af sted kl. 7, og startede dagen med at synge fødselsdagssang i bussen for endnu en af rejsedeltagerne. Første stop var selve River Kwai broen, der nu er en stor turistmagnet – et farvestrålende tog kører over broen, som ikke er den originale. Derefter var der 2½ time i bussen, og nu smagte vi på tapioka og den brune

klæbrige tamarinde. Vi passerede områder, der havde været hårdt ramt af oversvømmelserne sidste år. Så kom vi til den kongelige sommerresidens ved Bang Pa. Det blev bygget af Kong Rama IV og hans efterfølger, og her var en blanding af thailandsk og vesterlandsk byggestil. De fleste af bygningerne er opført i perioden 1868 – 1889. Her var vi tronsalen – skoene af, og nogle damer måtte låne flotte ankellange skørter – og vi så den kongelige spisestue. Der var også en rød kinesisk inspireret bygning, et fyrtårn som i Kardemomme by, flere flotte bygninger, en dejlig park med vandområder, og oprindeligt havde den bagerste del af området været aflukket beregnet til



det kongelige harem. Udenfor området så vi også en europæisk kirke og flere store bygninger beregnet til statsadministrationen. Vi fortsatte med long-tail både 45 minutter ad den travle Chao Phraya River til Ayutthaya. På floden var der mange ret små slæbebåde, der trak 4 sammenbundne store fuldt lastede pramme. Først kom vi til et Wat Pha Nancheng – et meget livligt sted med klokkringning, mange mennesker og stor aktivitet med at ofre orange stoffer til Buddhaen. En herre bag den store siddende bronzestatue samlede stoffet ligeså hurtigt, som det blev kastet ind forfra. Vi kørte til en dejlig buffetfrokost i et stort moderne hotel ved floden. Frokosten kostede 300 THB pr. person (ca. 60 kr.). Efter frokost besøgte vi Chao Sam Phraya National Museum, hvor der i bokse var udstillet guldsager og Buddha-amuletter, der var gravet ud af ødelagte stupaer i Ayutthaya-området. De var nok fra 14. tallet. Og senere gik vi området ved Wat



Phra Si Sanphet og Wat Mana That, og så lay out'et af de store stupæer i rødt tegl. De havde dannet forbillede for Grand Palace. Og endelig checkede vi ind på hotellet. Danmark vandt EM i håndbold, men vi havde ikke mulighed for at se det direkte.

Næste dag gik busturen videre mod Chantaburi og Trat. I alle byer var der store portrætter af kongen med store gyldne rammer og en masse thailandske flag og det gyldne royale flag. Og også lokale templer havde store reklamer om at donere til templerne. Langs vejen sælges flåede rotter og slanger. Rotter er en delikatesse i Thailand, og kg-prisen er 6 gange højere end for kyllingekød. Har man 100 fælder i rismarkerne, kan man fange 20 rotter pr. dag, og det kan give en indkomst på 500 \$ pr. måned. Vi så nu Mr. Bean i bussens TV. Det var gråvejrs med lidt regn. Vi stoppede for frokost i en stor Robinson Department Store, der ligner et helt moderne stormagasin. Vi kom til færgen ved 15-tiden, og sagde farvel til Tick og buschaufføren. Sejlturen tog ½ time, og på Koh Chang blev vi modtaget af en repræsentant for Evolution Tours, som i 5 minibusser og 2 minibusser til bagagen sørgede for transporten til Mercure Hideaway, der lå i øens sydvestlige hjørne. Det var meget bakket og frodigt med grøn tropisk vegetation.

Der havde ikke i denne rejsegruppe været tilstrækkelig tilmelding til ALBATROS's udflugtspakke på Koh Chang, men rejsedeltagerne deltog i mange udflugter alligevel: sejlture i hotellets havkajakker, rundture på øen med elefantridning, badning med elefanter, thailandsk kokkeskole, dybhavsfiskeri med fangst af barracuda, sejlture til andre øer i katamaran, snorkling, individuel tur en hel dag i lejet taxi (det par nåede helt til Tree House på Long Beach, hvor de oplevede stemningen fra hippie-tiden – omtalt i Fynske Medier 30.7.2011), lokale ture til White Sands i pick



up-biler, udflugter til omgivende restauranter og thai-massage-etablisementer, osv. Jeg omdelte Evolutions Tours udflugtsprogram og brochure, der også var delvis på dansk, og jeg ordnede bestilling for ca. 20 af rejsedeltagerne. Et par havde aftalt at mødes med australske venner under opholdet på øen. Selv opholdt jeg mig mest omkring hotellet, hvor deltagerne kunne træffe mig dagligt. Vi fik en stor tordenbyge en aften, men ellers var vejret dejligt, og vi oplevede nogle flotte solnedgange. Der var Happy Hour hver dag. 3 af rejsedeltagerne oplevede mindre mavebesvær, mens 2 havde kraftigere symptomer – en kastede meget op og blev afkræftet og en havde feber. Men alle

symptomer forsvandt i løbet af et par dage. Ca. 4 af rejsedeltagerne tog malariaforebyggende tabletter. Der var et velfungerende Internet i hotellets businesscenter, hvor man også kunne låne lidt bøger. Jeg fik et par bøger af Jo Nesbø af en af rejsedeltagerne, og jeg lånte og læste "Pigen fra Auschwitz" af Morten Vestergaard. I øvrigt læste jeg også "Señor Peregrino" af Cecilia Samartin – den kan anbefales. Der var i alt 4 ALBATROS-grupper på hotellet, som var næsten fuldt belagt, men man mærkede det ikke.

Efter en pragtfuld uge på en smuk ø var det tid at tænke på hjemrejsen. Alle var blevet meget solbrændte. Vi forlod hotellet mandag d. 5. februar kl. 13. I bussen sendte jeg avisen "The Nation" rundt. På forsiden var 3 aktuelle historier: en fremtrædende person foreslog, at man skulle flytte Bangkok op i landet for at undgå fremtidige oversvømmelser. Og Thailands kvindelige premierminister Yingluck Shinawatra skulle besøge områderne omkring Ayutthaya og se, hvordan det gik med dæmningsbyggerier, der skulle forhindre fremtidige oversvømmelses-katastrofer som den der sidste år ødelagde over 1000 fabrikker og kostede op mod 1,4 trillion Bath. Og endelig var der et foto af den danske ambassadør Mikael Winter, der på sin Honda Transalp motorcykel skulle deltage i en gruppetur fra Bangkok til Phnom Penh med formålet at indsamle 10.000 \$ til trafiksikkerhedsformål. Tick var igen transferguide fra fastlandet til lufthavnen. Vi holdt en lille gættekonkurrence i bussen, og mange viste heldigvis mere om thailandske forhold end, da de ankom til landet. Præmien var en flaske thailandsk whisky. Vi holdt igen pause ved Robinson Department Store, og oplevede igen en flot solnedgang, inden vi ankom til lufthavnen kl. 20.45. Der var selvindcheckning ved KLM-pultene, og jeg fik sagt pænt farvel til alle og ønsket en god hjemrejse. Selv checkede jeg ind hos Finnair, og kom via Helsingfors til København kl. 8.15 næste morgen. Inden jeg kom op i flyet nød jeg en dejlig kop kaffe i Black Canyon Coffee Shop, hvor de har følgende slogan: "A drink from Paradise – available on Earth". I Helsingfors Airport så jeg nye automatiske biometriske paskontroller beregnet for dem, der har et biometrisk pas.

Jeg spiste selv daglig thai mad – gerne Panang Goon med ris, og mon ikke at mange af deltagerne i rejsen har fået sig nogle spændende oplevelser med thailandsk mad. Jeg anbefalede alle at prøve den stærke suppe Tom Yum med enten rejer eller kylling. Og kolde Singha eller Chang beer var populære. Jeg kunne godt lide Mercure Hotels restaurant "The Bay", hvor der var levende musik fra kl. 19 – mon vor rejsedeltager fra orkestret "The Bongoes" fik nye ideer? Hotellet var helt røgfrit – der var vist kun 4 rygere blandt denne rejses deltagere.

I bussen snakkede jeg om Thailands ældre historie (Lanna-riget, Sukothai, Ayutthaya), og den nyere historie (Rama-dynastiet, Thailands succes med at undgå kolonialisering af England og Frankrig, Thailand under 2. verdenskrig, tiden under Vietnam-krigen og udviklingen op til vor tid). Vi snakkede om økonomiske og sociale forhold i Thailand, kultur og levevilkår, buddhisme og animisme, demografi og etniske minoriteter, prostitution og korruption, militærets og kongemagtens rolle, flora og fauna og geografiske regioner, Thailands mad og drikke, begravelsesritualer og meget mere. Jeg fik også fortalt 2 vitser, som belyser hvad sproglige problemer kan medføre: Fru Mitterand, der blev spurgt om, hvad det vigtigste i livet var, og havde

svært at udtale Happiness, og den thailandske guide, der forklarede, at "Thailand is a modern demo-crazy, and we have free erections every 4th year".

Man sidder lunt og varmt i 12 km højde med temperaturer på – 60 ° udenfor flyet, og afvikler over 8000 km på en nat. Altid imponerende. Der var en kvindelig pilot på Finnair-flyet. Allerede dagen efter skrev jeg dette referat fra rejsen, som jeg

selv syntes var en meget dejlig rejseoplevelse. Thaierne er venlige og glade mennesker og ikke så tiggende og pågående handlende som i andre asiatiske lande. Og Thailand er meget smukt. Det er ikke mærkværdigt, at 13 millioner turister kommer til landet hvert år, heraf 150.000 danskere. Og så skulle jeg også skrive rapport over rejsen til ALBATROS.

Billederne viser Bangkoks nye meget store og moderne lufthavn, som kun er 5 år gammel. Der er naturligvis et moderne vejnet ind til byen og en ny metro – Skytrain.

Denne beretning må naturligt slutte med en stor tak til alle

rejsedeltagerne – alle kom med en positiv og åben indstilling og bidrog med interesse og aktivitet til en hyggelig stemning og en positiv rejseoplevelse





Eventyr fra Ramakian – den thailandske version af det hinduistiske Ramayama –
er afbildet på indermurene i mange wats – buddhistiske templer



Den store liggende Buddha i Wat Pho



Emerald Buddha i Grand Palace



Long tail boat i Bangkok



Kong Bhumibol er verdens længst regerende konge – 66 år på tronen

Lille Quiz om Thailand

1. Hvor mange mennesker bor der i Thailand? Og i Bangkok?
2. Hvad nummer Rama er Kong Bhumibol?
3. Hvad hed Thai-riget i tiden 1350 – 1768?
4. Hvad hedder den brune bælgformede klæbrige frugt?
5. Hvad hedder den flotte røde skælfornede frugt med hvidt sortprikket frugtkød?
6. Hvad slags vækst er bananplanten?
7. Hvilket år er det efter den buddhistiske kalender?
8. Hvad koster et værelse på Mercure Hideaway Hotel?
9. Hvor lang er den liggende Buddha i Wat Pho?
10. Hvor stor er Emerald Buddha?
11. Hvorfor skulle der bygges en jernbane ved River Kwai?
12. Hvorfor tigger buddhistiske munke?
13. Er Thailand et demokrati?
14. Hvad er sanuk?
15. Hvad betyder Mei Pen Rai?
16. Hvor mange fabrikker blev ramt af sidste års oversvømmelser?
17. Hvad er Ramakian?
18. Hvor mange prostituerede er der i Thailand?
19. Er der korruption i Thailand?
20. Hvor mange turister kommer der til Thailand årligt?



Markedet på togskinnerne og Floating Market



Banyan træ og Broen over River Kwai



Togbanen til Dødens Jernbane



Thailands flag – farverne repræsenterer Folket, Buddhismen og Kongemagten

BAIYOKE SKY HOTEL



I Bangkok boede vi på det imponerende Baiyoke Sky Hotel, som lå meget centralt. Højbanen Sky Train kørte lige forbi, og der var kun 6 stoppesteder ud til lufthavnen. Hotellet havde 88 etager, og vi spiste morgenmad i Bangkok Sky Restaurant på 78. etage eller i Crystal Grill på 82. etage.

Nogle elevatorer gik fra gadeplan og op til 18. etage, hvor hotellets reception lå. Derfra fortsatte man med andre elevatorer afhængig af, hvilket niveau man skulle op til. Vi havde værelser fra 24. til 45. etage. Udsigten var imponerende, specielt ved solopgang og solnedgang.

Hotellet havde 658 flotte værelser. Der var udendørs swimmingpool og fitness center på 20. etage og golf driving range på 18. etage. Og så var der mange butikker, restauranter, cafeer, etc. Der var bilparkering i 5. – 14. etage af bygningen.

Og naturligvis var der masser af mennesker. I de omliggende gader var der et større shoppingcenter, masser af gademarkeder og et myldrende folkeliv.

Vi fik at vide, at hotellet var ejet af en meget rig kineser. Øverst var der en roterende udsigtsplatform, og hver aften var der kø af mennesker, som ville derop.

Jeg syntes, det var et meget imponerende hotel, og det mindede mig en del om Empire State Building i New York.



I Kanchanaburi Provinsen boede vi ved River Kwai Noi på et meget hyggeligt "junglehotel". Vi kom dertil med longtail-boats, som vi måtte have 5 stykker af. Der var ret stærk strøm i floden.

Naturen var ganske kuperet med skovdækkede høje, og en meget frodig tropisk vegetation.

Selve hotellet lå ved flodbredden, og bestod af enkeltliggende hytter med alle normale bekvemmeligheder som bad & toilet, aircondition, TV, etc.

Der var en meget hyggelig hovedbygning med restaurant, og om aftenen var der levende musik.

Nær hotellet lå en grotte og en Mon-landsby,



"Miracle amidst the Jungle"

Nestled on the bank of River Kwai in Kanchanaburi province, Thailand, River Kwai RESOTEL, the distinctive mountain resort, impresses you with remarkable natural surroundings of abundant green jungle along lofty mountains whilst the legendary river runs through resort's frontyard. A wide range of recreational and adventurous activities makes your stay the most enjoyable and memorable ever. A perfect blend of serenity, comfort and adventure lies on River Kwai RESOTEL, famed "the Miracle amidst the Jungle".

som vi også havde lejlighed til at besøge. Nogle af os opdagede en vej bag hotellet, og vi tror, at det havde været muligt at køre dertil – og hotellet skulle have vareleverancer -, men det var jo også sjovt med illusionen om det isolerede junglehotel.

I øvrigt så vi flere flydende hoteller på floden.



Mercure KOHCHANG HIDEAWAY > 96 ROOMS
 111/1 Moo 1, Ao Bai Lan, > RESTAURANT
 Tambol Kohchang Tai, > SWIMMING POOL
 Amphur Kohchang, > SPA
 Trat 23170 Thailand > FITNESS CENTRE
 Tel : (+66) 039 619 111 > MEETING ROOM
 Fax : (+66) 039 558 050 > BUSINESS CENTRE
 E-mail : info@mercurekohchang.com > KIDS CLUB
 www.mercurekohchang.com
 www.mercure.com



ACCESS • Mercure Koh Chang is approximately 315 km, 4 hours drive from Bangkok. Head out of Bangkok to the Motorway towards Chonburi Turn left to Banbueng > Klang > Chantaburi > Trat > Ao Thammachart which you will see the regular ferry service called Koh Chang Ferry.

- Accessible by public transport
- Airport TRAT AIRPORT (36.00 km)

Mercure, hospitality know-how that makes every stay unique. 762 hotels in 52 countries.

Mercure KOHCHANG HIDEAWAY



HIDEAWAY ON THE GREEN ISLAND

A true Hideaway on the island surrounded by National Marine & Forest Parks



• **Rooms and Service** that offer a welcome return. We offer a "hip" resort oasis with a private beach front and dramatic backdrop of the hills and lush foliage. Our rooms offer a cool and light airy retreat after a day of outdoor recreation, each has a terrace to take advantage of either the garden or sea view. Comfortably decorated with the latest facilities including LCD TV/DVD, satellite TV and broadband internet access. Our 96 guest rooms, villas and suites are designed to deliver affordable excellence.

• **Helping you unwind or engage** There are endless ways we can help you unwind or engage. For starters you have the option of a private beach or two outdoor swimming pools. For the more energetic, there is a comprehensive fitness centre or simply unwind with a massage and spa treatment at "Hideaway Spa." Our Kids Club and outdoor activities ensure something to keep everyone pleasantly occupied throughout their stay.



• **The Bay Restaurant** offers all-day dining and the Reef Bar serves refreshment and Tapas experiences in a resort ambience. The Starfish Lobby Bar serves drinks and snacks in a cosy and intimate setting.

• **A quick walk down the beach** is the "Tree Top Adventure Park", where the wild at heart can find their fill of adrenalin. Other facilities and services include the Business Centre, along with tour and transportation services.

• **Meeting at their best!** we offer small to large meeting room, one with a total area of 241.50 square metres. Audio visual equipment and accessories, screens, LCD projectors, white boards and flip charts are also available.

• **Let good things happen** whether you decide to venture only as far as the resort gates or venture further to take advantage of all the island has to offer, our ever present service will make sure you get the best out of your stay and warmly welcome you back at the end of each day.

På Koh Chang boede på Mercure Hotel, der tilhører den franske Accor-koncern. De har over 700 hoteller over hele Jordan – også Ibis-kæden og Novotel-grupper hører til deres domæne. Mercure Hideaway lå på øens sydvestlige hjørne, og det var meget smukt med en strand ud til en tropisk bugt, hvor vi oplevede de smukkeste solnedgange. Der var et dejligt poolområde, en meget hyggelig restaurant – The Bay – og et receptionsområde. Lidt bagved var der endnu en pool. Helhedsindtrykket var meget positivt – og gæsterne i vores gruppe blev alle opgraderet til værelser med havudsigt og privat jacuzzi. I restauranten var der hver aften levende musik. På værelserne var der TV med et godt udvalg af stationer: 4 thailandske, CNN, BBC, Euronews, og sports- og nyhedstationer på engelsk fra Kina, Japan, Korea, Tyskland, Italien og Frankrig samt et par Filmkanaler (HBO og Fox) og musikkanaler. Og der var Happy Hour kl. 12 – 13 og 17 – 18 hver dag.

Truly exceptional accommodation

Ayutthaya has long been known as both a center for Thai culture and history as well as a bustling commercial area, close to Bangkok and many major industrial estates. This mix of culture and commerce brings a diverse range of tourists and business people to the area. Up until now the accommodation choices for these people have been limited with no hotel in the area being able to offer high levels of service and facilities in a convenient location with a brand name that can be trusted.

This is all about to change with the opening of the Kantary Hotel and Serviced Apartments, Ayutthaya. This stunning, intelligently designed and ideally located hotel and serviced apartment has set the standard for truly exceptional accommodation in Ayutthaya. A part of the world renowned Kantary Hotel and Serviced Apartment Group, Kantary Hotel Ayutthaya will offer both the business traveler and tourist alike the level of service, range of facilities, standard and size of room and location that they deserve, all at a competitive price.

So whether you are coming to Ayutthaya for business or pleasure, for a short holiday or an extended business trip, the Kantary Hotel and Serviced Apartments are your first and best choice for accommodation.

Suitable for both long and short term stays. Introductory rates available.



Two bedroom

Room Features :

- Separate living room, bedroom, dining area and private balcony
- Split type air-conditioning
- Pantry with all the standard utensils, chinaware, refrigerator, cabinets, microwave oven and toaster
- Washing Machine
- LCD TV with cable, satellite & Netx
- Stereo with DVD & VCD player
- PABX telephone system
- Bathroom with bathtub, shower and toiletries
- Full range of linen and towels
- Parking space provided
- In-room safety box
- In-room internet line access
- Electronic key card system in every guest room

I Ayutthaya boede vi på et meget stort og nyt lejlighedshotel. Det var vist bygget med henblik på japanske forretningsfolk, der havde ærinde i byen. Her er mange fabrikker, som arbejder med underleverancer til bil- og

elektronikindustrien. Hotellet lå lidt udenfor den centrale bykerne, hvor resterne af det gamle Ayutthaya findes.

Jeg boede på 14. etage, og på 16. etage var der en dejlig udendørs swimmingpool og et fitnesscenter. Morgenmadsrestauranten lå i stuen, og her kunne man også få andre måltider. Hotelværelset var nærmest en lejlighed med dagligstue, soveværelse, badeværelse og et fuldt udstyret køkken – også med vaskemaskine.

Omgivelserne virkede lidt kedelige og forstadsagtige med store gennemgående veje, men udsigten var fin nok, specielt da solen gik ned.



Elefant Camp på Koh Chang



En af færgerne til Koh Chang og White Sand Beach på Koh Chang

THAILAND - RUNDREJSE OG BADEFERIE



TEMPLER OG PALADSER I BANGKOK, DEN GAMLE HOVEDSTAD AYUTTHAYA,
NATUROPLEVELSER VED FLODEN KWAI OG 7 DAGES BADEFERIE PÅ KOH CHANG
– MED DANSK REJSELEDER, 15 DAGE

AFREJSE D. 24/01/2012

Albatros Travel
Tøndergade 16
DK-1752 København V
Telefon +45 36 98 98 98
www.albatros-travel.dk
info@albatros-travel.dk



På denne Albatros-rejse får vi set mange af Thailands højdepunkter: storbyen Bangkok med de strålende templer og det gamle kongepalads, ruinbyen Ayutthaya, den fabelagtige natur og spændende historie omkring floden Kwai samt dejlig afslapning på øen Koh Chang.

Vi kaster os direkte ud i oplevelserne i hovedstaden Bangkok, hvor rigt dekorerede templer, gadernes myldrende trafik og det duftende thailandske køkken kæmper om vores opmærksomhed. Fra Bangkok venter en tur gennem ægte thailandsk naturskønhed. Floden Kwai danner rammen om denne del af rejsen, hvor vi blandt andet skal køre med "Dødens Jernbane", sejle på den jungleomkransede flod og udforske drypstenshuler. Og så bor vi på en vaskeægte junglelodge i små hytter med floden på den ene side og den grønne jungle på den anden.

Herefter tager vi til landets tidligere hovedstad Ayutthaya, hvor templer, stupaer og fredfyldte buddhaer i romantisk forfald sender os direkte tilbage til tiden, da byen var Thailands hellige kongeby.

Vi slutter rejsen af med strand og krystalklart vand på "elefantøen", Koh Chang, hvor vi har en hel uge til at slappe af eller tage på opdagelse. Hjemmefra har du mulighed for at købe en udflugtspakke, der består af tre heldagsudflugter på Koh Chang, hvor vi udforsker den smukke natur på øerne, rider på elefanter, bader i vandfald, besøger lokalbefolkningen og sejler ud til 4 andre småøer i nærheden. Se mere i dagsprogrammet.

DAGSPROGRAM

Dag 1. Afrejse fra Danmark

Vi flyver fra Danmark og overnatter på flyet.

Dag 2. Ankomst til Bangkok

Ved ankomsten til Bangkok kører vi til vores hotel og tjekker ind. Resten af eftermiddagen er afsat til afslapning oven på flyrejsen, eventuelt ved hotellets swimmingpool. De mere energiske kan følge rejselederen på en kort gåtur i "Krung Thep", Englenes By, som hovedstaden også kaldes.

Overnatning i Bangkok.

Dag 3. Bangkok. Byrundtur

Efter morgenmad på hotellet tager vi hul på vores udflugtsprogram, der i dag består af en tur rundt mellem Bangkoks bedste seværdigheder. Vi starter ved det overdådige Grand Palace, der blev påbegyndt i 1782, Bangkoks første år som hovedstad. Dette enorme, farvestrålende kompleks med forgyldte stupaer, prangende bygninger, templer og talrige kolossale gudestatuer er formodentlig Thailands mest berømte turistattraktion – og ikke uden grund. Grand Palace tjente tidligere som residens for landets konger og er et af de bedste eksempler på det gamle thaihofs prangende arkitektur. Paladset består af over 100 forskellige bygninger, blandt andet kroningssalen og modtagelsessalen. Men mest imponerende og vigtigst er uden tvivl Wat Phra Kaew-templet, der indeholder Thailands helligste buddhafigur, den lille jadeduddha. Denne lille statue vises stor ærbødighed fra de troendes side, og hele templet bærer tydeligt præg af, at buddhismen er en særdeles vigtig del af thailændernes hverdag.



Fra Grand Palace tager vi videre til det nærliggende tempel, Wat Pho. Her befinder sig en stor statue af en liggende buddha, der er et billede på Buddhas færd til nirvana. Den store buddha har kolossale dimensioner: Den er 46 meter lang og 15 meter høj, og den er opbygget af gips og mursten, som er belagt med bladguld og perlemor. Templet, der er det ældste i Bangkok, blev grundlagt i det 16. århundrede af tidligere monarker lige ved siden af kongepaladset. Wat Pho er det største tempel i Bangkok, og det er meget velstillet, da det modtager offentlige donationer. Alle bygninger er rigt dekorerede og udstråler en fuldenndt harmoni og skønhed. Templet er altid omgivet af et mylder af turister samt buddhistiske munke og studerende, der anvender templet til religiøse ceremonier. Templet rummer også den velrenommerede Wat Pho-skole for traditionel massage og opbevarer Thailands største samling af opskrifter på naturmedicin. Vores besøg i Wat Pho er en god anledning til at lære lidt mere om buddhismen og dens betydning for thailandsk kultur og livsstil. Vi vil således opleve, at mange thailændere betragter et tempelbesøg som en uundværlig hverdagsrutine.

Efter frokost kører vi til Chao Phraya-floden, som deler Bangkok i to. Her stiger vi på en båd, der tager os med på en sejltur på floden og kanalerne vest for floden, de såkaldte klonger. Undervejs passerer vi blandt andet Wat Arun, Morgengryets Tempel, hvis pragt bedst nydes fra floden. Det porcelænsbelagte tempel er ganske betagende, og vi kan nyde synet allerede langt fra, når vi nærmer os på floden, takket være templets imponerende højde på 79 meter. Sejlturen går videre gennem det store netværk af kanaler, der indimellem

kan virke som en hel labyrint. Visse steder hersker der en smittende ro, og vi kan kigge ind i husene, hvor de lokale stilfærdigt passer dagens sysler, mens der på de større kanaler udspiller sig et utroligt liv med handlende, rejsende, transportfartøjer og longtail-både. Overnatning i Bangkok.

Dag 4. Bangkok – det flydende marked – floden Kwai via Dødens Jernbane

Vi spiser morgenmad på hotellet og kører derefter til Thailands største og mest berømte flydende marked, Damnoen Saduak. Her oplever vi den livlige aktivitet, der foregår på de små floder, når bønderne fra nær og fjern kommer for at sælge deres afgrøder fra deres små både.

Herefter fortsætter vi mod Kanchanaburi ved floden Kwai. Vi ser nærmere på den berømte bro, som blev uddødeliggjort i Pierre Boulles roman "Broen over floden Kwai" og den senere filmatisering. Den oprindelige bro blev bombet af de allierede i 1945 og stod ikke samme sted som den nuværende. Broen, vi ser, står som et mindesmærke for de grusomheder, der fandt sted her.

Vi stiger om bord på "bumletoget", der kører ad "Dødens Jernbane", og kører til Nam Tok. Opførelsen af "Dødens Jernbane" under anden verdenskrig kostede 16.000 mennesker livet – deraf det makabre navn. Togturen går gennem den billedskønne natur langs Kwai-floden, og vi kommer blandt andet over en lang, skrøbeligt udseende træ-viadukt.

Ved ankomsten til Nam Tok fortsætter vi med bus til det såkaldte Hellfire Pass. Her ved "Helvedesild-passet" blev de asiatiske og allierede krigsfanger, der opførte Dødens Jernbane, under frygtelige forhold tvunget til at



føre jernbanen tværs igennem en næsten ufremkommelig klippe. Det tog kun seks uger at skabe gennemskæringen gennem den massive klippe, men til gengæld måtte arbejderne knokle 18 timer i døgnet, og flere hundrede af dem mistede livet. Arbejdet foregik fortrinsvis om natten ved det svage lys fra brændende fakler – deraf fik gennemskæringen sit navn.

Efter denne rundtur i krigens rædsler fortsætter vi langs med floden, til vi kommer til stedet, hvor vi skal overnatte. Vi skal bo på en jungle-lodge i små hytter beliggende ved Kwai-flodens bred omgivet af grøn og struttende frodighed. Alle de stråttækte hytter er smukt møblerede og har eget badeværelse. Der hører også en lille swimmingpool til lodgen.
Overnatning ved Kwai-floden.

Dag 5. Floden Kwai. Lava-grotten og Sai Yok Nationalpark

Efter morgenmaden tager vi ud og kigger nærmere på den overdådige naturskønhed, vi befinder os midt i. Vi begynder ved et nærliggende lava-grottesystem, hvor vi kan bevæge os rundt mellem drypsten i alverdens former og farver i en hele serie af mindre, underjordiske huler. Herefter springer vi om bord i en båd og sejler af sted mod Sai Yok Nationalpark. Vi sejler direkte ind i det grønne vildnis, der er overstrøet med kalkstensgrotter og små, pibende kilder. Parken er også hjemsted for det henrivende Sai Yok Yai-vandfald, der risler ned over klipperne og ned i Kwai-floden. Vandfaldet blev især populært, efter at Kong Rama V tog en svømmetur for foden af det sidst i 1800-tallet. Parken har også dannet ramme om den uhyggelige scene i filmen "Deer Hunter" fra 1978, hvor Robert De Niro, Christopher Walken og John Savage bliver tvunget

til et spil russisk roulette.

Om eftermiddagen vender vi tilbage til vores junglelejr og kan bruge resten af dagen på afslapning i de skønne omgivelser.
Overnatning ved Kwai-floden.

Dag 6. Floden Kwai – Ayutthaya

Vi spiser morgenmad på hotellet og tager derefter med bus til den gamle kongeby Ayutthaya. Byen var hovedstad i Siam i perioden fra 1350 til 1767 og var dengang en af Asiens største og mest storslåede byer med et blomstrende handels- og kulturliv. Her åbnede Danmark sin første ambassade i cirka 1689, som det andet land efter Portugal.

De mange paladser og templer i den engang så storslåede hovedstad står i dag tilbage som en flok fine ruiner. Vi ser blandt andet ruinerne af det gamle kongepalads, som var forbilledet ved bygningen af Grand Palace i Bangkok. Her mellem levnene af de historiske bygninger får man en god fornemmelse af hvilken pragt og skønhed, der omgav de få europæiske besøgende, der dengang kom i audiens hos den thailandske kongefamilie. Turen rundt i Ayutthaya tager os også forbi templerne Wat Phra Si Sanphet og Wihaan Mongkhon Bophit med en af Thailands største buddha-figurer, en siddende bronzebuddha.
Overnatning i Ayutthaya.

Dag 7. Ayutthaya – Koh Chang

Vi fortsætter rejsen østpå mod byen Trat. På den sidste del af vejen dukker gummiplantager op mellem rismarkerne. I Trat, som kun ligger en snes kilometer fra grænsen til Cambodja, er der en omfattende



smuglerhandel med varer fra Cambodja, og byen er ikke videre interessant, så vi kører de 19 kilometer videre til den lille havneby Laem Ngop, hvorfra vi skal sejle med færge til øen Koh Chang. Efter en halv times sejlads dukker denne smukke ø med de billedskønne bountystrande frem af det turkisblå vand. Chang betyder elefant, og da koh betyder ø, kan Koh Changs navn oversættes til Elefantøen. Navnet kommer af, at øen set fra luften ligner hovedet af en elefant – med lidt god vilje i hvert fald.

Fra færgelejet på Koh Chang har vi en halv times kørsel til hotellet. Den otte kilometer brede og 30 kilometer lange ø er Thailands næststørste ø (på størrelse med Møn). Først for en halv snes år siden begyndte turismen at tage fart, men flere og flere har fået øjnene op for denne perle, og udviklingen går stærkt. Der er stadig god plads og rigelig mulighed for at nyde den smukke natur med bjerge, vandfald, jungle og de hvide strande.

Der er ingen egentlige byer på Koh Chang og heller ingen shoppinggader og turistmylder. Hotellerne ligger spredt langs øens vestkyst. Langs strandene finder man også en række hyggelige, små restauranter, hvorfra man i en hyggelig og afslappet atmosfære kan nyde den helt unikke solnedgang over Thailandbugten.

Dag 8-13. Koh Chang

Dagen tilbringes på egen hånd. Stranden er et oplagt sted at tilbringe dagen, men vil du hellere ud og udforske øen, eller nogle af de nærliggende mindre øer, har du hjemmefra mulighed for at købe denne udflugtspakke, der består af tre heldagsture på Koh Chang:

Koh Chang-safari

Oplev Koh Changs smukke natur fra ryggen af en elefant, når vi besøger en elefantlejr og får en ridetur på de store, kloge dyr. Vi får også lejlighed til at snakke med munkene i et stemningsfuldt tempel i Klong Prao; en enestående chance for at høre om en buddhistisk dagligdag. Vi fortsætter snakken, når vi inviteres indenfor hos en lokal familie, som også vil gøre os lidt klogere på deres arbejde i øens gummiindustri. Naturen kalder igen, når vi skal opleve øens største vandfald, Klong Plu, falde 30 brusende meter ned, inden det samler sig i et dybt bassin, hvor vi tager en forfriskende dukkert.* Undervejs spiser vi en lækker frokost i den hyggelige fiskerlandsby Bang Bao på øens vestkyst, inden vi vender tilbage til hotellet.

Det ukendte Koh Chang

Kom med og opdag den ukendte østlige side af Koh Chang, hvor stemningen slås an med et besøg i et åndehus. Vi fortsætter på en lille trekkingtur gennem gummi- og frugtplantager op til Klong Nonsi-vandfaldet*, som ligger naturskønt, omgivet af smukke traditionelle thaihuse. Vi stiger om bord på traditionelle thaibåde (eller egen kajak, hvis man foretrækker det) og sejler på en eventyrlig tur ind i den frodige mangroveskov. Vi oplever nogle af de smukkeste udsigtspunkter på Koh Chang, og frokosten bliver indtaget på en af øens bedste fiske- og skaldyrsrestauranter. Vi afslutter med en lille vandretur ind i den smukke mangroveskov Salak Phet.

* Bemærk, at vandstanden i vandfaldene kan være lav i perioden januar-april.

Sejltur til 4 øer

Fra den hyggelige fiskerlandsby Bang Bao, som er



bygget på pæle ud i bugten, sejler vi ud til koraløerne Ko Yak og Ko Thong; to af de allerbedste steder at snorkle omkring Koh Chang. Vi låner nogle af skibets snorkler og dykker ned i den forunderlige verden under havet, hvor farvestrålende fisk og bløde søanemoner befolker koralerne. Næste stop på sejlturen er de smukke strande på den ubeboede klippeø Ko Rang, hvor vi får tid til at dase ved det krystalklare vand. Mandskabet på båden tryller en lækker frokost frem til os, og på hjemvejen lægger vi kursen forbi den lille grønne paradiso Ko Wai, som er en del af Ko Chang Nationalpark.

Pakken skal købes hjemmefra – og gennemføres med dansk rejseleder ved minimum 10 rejsende.

Dag 14. Koh Chang – hjemrejse

Vi har formiddagen på Koh Chang, inden vi atter sætter kursen mod Bangkok, hvorfra vi skal flyve hjem.

Dag 15. Ankomst til Danmark

PRISINFORMATION

Afrejse d. 24/01/2012
Kr. 14.990,-

Tillæg for enkeltværelse kr. 3.990,-

Udflugtspakke på Koh Chang kr. 1.190,-

* På Koh Chang bor vi på Mercure Koh Chang Hideaway. Se evt. mere på deres hjemmeside:
<http://www.accorhotels.com/gb/hotel-8463-mercure-koh-chang-hideaway/index.shtml>

Prisen inkluderer

- Dansk rejseleder.
- Fly Danmark - Bangkok t/r.
- Udflugter og entréer jf. program.
- Indkvartering i delt dobbeltværelse (tillæg for enkeltværelse).
- Morgenmad dagligt.
- Alle skatter og afgifter.

Prisen inkluderer ikke

- Sygdomsafbestillingsforsikring 6%
- Gouda Årsrejseforsikring VERDEN inklusive dækning af bagagetillæg kr. 850,- per person eller kr. 2.050,- for hele husstanden. For rejsende over 70 år kan vi tilbyde en Gouda Seniorrejseforsikring kr. 1.084,- inklusive dækning af personlige ejendele og feriekompensation. Denne forsikringstype dækker kun på denne rejse.
- Drikkepenge til lokalguider og chauffører.
- Eventuelle ekstra arrangementer.
- Personlige fornødenheder.
- Tillæg for enkeltværelse.
- Udflugtspakke på Koh Chang.
- Ekspeditionsgebyr pr. faktura kr. 130,-
- Alt ikke nævnt under "Prisen inkluderer".

Udflugtspakken på Koh Chang inkluderer

- "Koh Chang-safari": Heldagstur inkl. frokost.
 - "Det Ukendte Koh Chang": Heldagsudflugt inkl. frokost.
 - "Sejltur": Heldagsudflugt.
- (se nærmere beskrivelse af turene i dagsprogrammet)

Udflugtspakken skal købes hjemmefra - og garanteres ved minimum 10 rejsende.



Tom Yum Soup og thailandske frugter



Fra et kursus på en thailandsk kokkeskole



Thailandske munke med tiggerskåle – befolkningen får merit gennem donationer



En typisk thailandsk bus og et typisk billede af den thailandske konge –
sådanne billeder så vi i alle byer













































Tak for godt rejseselskab!